

≡ MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW ≡



Hallo allemaal,

Op zaterdag 28 januari heb ik weer eens een toeristische trekpleister in eigen land bezocht. 's Ochtends om 10.00 stond ik samen met mijn vriendin op het station van Lage-Zwaluwe om een uitstapje te maken naar Hoorn. Niet toevallig werd in Hoorn ook de nieuwjaarsborrel van de vereniging gehouden! Ik mag nu wel concluderen dat het, ondanks de lange reis, een geslaagde dag was.

Omdat de NS op deze koude, maar zonnige winterdag geen last had van vertraging hadden wij mooi de tijd om even door het gezellige centrum van Hoorn te wandelen. Na ook de pittoreske haven aan het IJsselmeer bezocht te hebben werden wij ontvangen in het café van het "Museum van de 20e eeuw". Onder het genot van een lekker warm bakkie koffie met een bijbehorende lokale lekkernij (sorry, maar de naam is me ontschoten) werden de arriverende Beofriends verwelkomd.

Rond kwart over drie nam onze voorzitter, Gos, het woord en wist een ieder te roeren met zijn speech. Na een warm welkomstwoord werden we allemaal uitgenodigd om een kijkje te nemen in het aanpandige museum. Het museum van de 20e eeuw grenst direct aan het gezellige café en strekt zich uit over een aantal etages. De verdiepingen 1 en 2 zijn helemaal ingericht naar voorbeeld van "vroegâh". Zo is er bijvoorbeeld een kapperszaak te zien en een typische huiskamer. Hier kwam ik dan ook allerlei spullen uit mijn jeugd tegen. (Een radio, een stoel, een telefoon). En op zo'n moment besef je dat je echt ouder bent geworden...

Ook was er door de tentoonstelling heen veel ruimte ingericht voor typische apparaten zoals typemachines, televisies enzovoorts, enzovoorts.

De bovenste etage was volledig gewijd aan de tentoonstelling "Van wasrol tot MP3". Op deze verdieping waren vele pick-ups te bezichtigen. Ook een aantal authentieke juke-boxen en een echte werkende Würlitzer werden getoond. Van de laatste viel het wel op (of tegen) dat die CD's speelde.

Tot veler genoegen waren er een aantal Beofriends van het eerste uur aanwezig. Deze enthousiaste leden lieten uitgebreide anekdotes, achtergrond informatie en andere verhalen over de tentoongestelde geluidsdragers op ons los. Zo werd mij duidelijk waarom een B&O cd-speler superieur is aan overige concurrentie. Dat geeft toch een extra dimensie aan een cd-speler.

Wat zegt u? Borrel? Ja, ik kom eraan! Onder het genot van een warm hapje en lekker drankje werden door de leden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Ook werd er stevig gefilosofeerd over de zin en onzin van B&O en aanverwanten. Helaas werden wij om vijf uur toch vriendelijk verzocht om het niet al te laat meer te maken, het was de hoogste tijd, we gaan sluiten.

Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst, en met nadruk een ieder die deze middag mogelijk heeft gemaakt. Bedankt!

Guido van Gool